

Θεματικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ, Υποδομές και Υπηρεσίες»

Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2007

ΜΠΕΛΩΝΗ Γιώτα,

μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., αντιπρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Τοπικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Εισηγητική τοποθέτηση στο στρογγυλό τραπέζι «Ευρυζωνικότητα και Τοπική Ανάπτυξη**»**

Κυρίες και Κύριοι

Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για την Ευρυζωνικότητα θέλει να σηματοδοτήσει έντονα, έμπρακτα, τη προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας να συγχρονιστεί και να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχους να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την βιώσιμη ανάπτυξη στις σημερινές σύνθετες περιστάσεις, να απαντήσει αξιόπιστα στο αίτημα του πολίτη για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Όταν πριν 3 χρόνια η ΚΕΔΚΕ διαμόρφωνε το δικό της σχέδιο ώστε να συμβάλει στη συστηματική πρόωθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Αυτοδιοίκηση, τα θέματα της ευρυζωνικότητας για τους Ο.Τ.Α. έμπαιναν για εμάς τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης με όρους ακαδημαϊκής συζήτησης και όχι έμπρακτης απάντησης σε συγκεκριμένες ανάγκες. Και αυτό δεν ήταν μία ακόμη όψη υστέρησης της Αυτοδιοίκησης. Ήταν η πραγματικότητα της δημόσιας διοίκησης, και μάλλον η πραγματικότητα στη χώρα.

Σήμερα το στίγμα της Αυτοδιοίκησης στις ΤΠΕ και στην Ευρυζωνικότητα είναι αλλού, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη, ανοίγει η συζήτηση, και στο πολιτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Συζήτηση για τα έργα, για τις δυνατότητες που δίνουν οι εφαρμογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας να πάμε πιο κοντά και αποτελεσματικά στον πολίτη, να σχεδιάσουμε καλύτερα, να αλλάξουμε το κλίμα στις υπηρεσίες του Δήμου.

Στην τοποθέτηση μου θέλω να θίξω πλευρές της πολιτικής της ΚΕΔΚΕ **σήμερα** στα ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, επικεντρώνοντας στην ευρυζωνικότητα.

Είναι πλευρές που προκύπτουν από το σημείο που ευρίσκεται σήμερα η κατάσταση των ΤΠΕ στην Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας, από τον σχεδιασμό που διαμορφώνεται για την περίοδο 2007-2013 στην οποία είμαστε ήδη ενεργά παρόντες, από τις κινήσεις τόσο του κράτους, όσο και των ιδιωτών, στις εξελίξεις της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Τα έργα Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Αυτοδιοίκηση πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία

Αυτή τη περίοδο 463 πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α., ως τελικοί δικαιούχοι, υλοποιούν κάποιο σημαντικό έργο κοινωνίας της πληροφορίας, χρηματοδοτούμενο από τα κονδύλια του 3^{ου} Κ.Π.Σ.. Σε πολλούς άλλους εκτελούνται επίσης έργα ΚτΠ από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. και από ιδιώτες. Η ακριβής και πλήρης εικόνα δίνεται από άλλες εργασίες στο Συνέδριο μας.

Κρατώ το κρίσιμο, το βασικό, που δεν πρέπει στιγμή να το ξεχνούμε ως πολιτικοί υπεύθυνοι.

Τα έργα ΚτΠ πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Είναι κεντρικό πολιτικό καθήκον για την Αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι καθόλου εύκολο, λόγω της φύσης τους. Πιέζει ο χρόνος, δεν υπάρχει εμπειρία στους Ο.Τ.Α., δεν είναι πάντα στην καλύτερη φόρμα τους οι εταιρείες ανάδοχοι, ειδικά σε μία περίοδο όπου πολλά δύσκολα έργα πρέπει να γίνουν σε μικρό διάστημα.

Η ΚΕΔΚΕ κάνει προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθεί, με την αρωγή της Π.Ε.Τ.Α. και στο πλαίσιο της, να λειτουργήσει «**Μονάδα Υποστήριξης των Ο.Τ.Α. σε έργα ΚτΠ**».

Εκπέμπει σταθερά το μήνυμα, και ενόψει 4^{ης} Προγραμματικής Περιόδου, ότι η αξιόπιστη, σταθερή επιστημονική υποστήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης, σε όλα τα πεδία, όχι μόνο αυτό των ΤΠΕ, είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν πράξη και να αξιοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές, τα παραγωγικά έργα στην Αυτοδιοίκηση.

Το ΙΤΑ αποκτά εμπειρία πολύτιμη προς αξιοποίηση από όλη την Αυτοδιοίκηση υλοποιώντας ένα πολύ μεγάλο, σύνθετο έργο κατάρτισης των αιρετών σε ΤΠΕ.

Αντίστοιχα η ΕΕΤΑΑ, με τη νομοθετημένη εμπλοκή της στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», μπορεί να έχει το δικό της ουσιαστικό μερίδιο στην υποστήριξη των Ο.Τ.Α. σε σημαντικές αλλαγές που επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν στην οργάνωση τους και στο προσωπικό τους την εποχή «ψηφιακού δήμου».

Τα **Δίκτυα** των στελεχών ΤΠΕ των Δήμων, που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και με το παρόν συνέδριο, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται. Όσα κομίζει η πράξη των Δήμων της χώρας στην εφαρμογή των ΤΠΕ, θετικά, επιτυχίες, αλλά και δυσκολίες και υποχωρήσεις, να αξιοποιηθούν για να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα έργα.

Το στοίχημα για την Αυτοδιοίκηση είναι προκλητικό και με οικονομικούς όρους. Σε συνθήκες μέγιστης οικονομικής πίεσης στους Δήμους, θα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, και πολιτικά ενισχυτικό για τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης, για το κύρος της, η παραγωγική απορρόφηση κονδυλίων που υπερβαίνουν τα 200 εκ €.

Τα έργα ΤΠΕ της Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει μόνο να γίνουν, να τελειώσουν με επιτυχία. Πρέπει **να λειτουργήσουν και να αξιοποιηθούν** για τους σκοπούς που έχουν σχεδιαστεί και χρηματοδοτήθηκαν.

Ίδου η δεύτερη, παρούσα σήμερα, πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση. Η αρνητική εμπειρία από πολλούς Ο.Τ.Α. που δεν κατάφεραν στο πρόσφατο παρελθόν να αξιοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν έχει εύκολες λύσεις.

Να εκθέσω μία ενδεικτική για το ζήτημα απορία μου. Πόσα έργα Portals ετοιμάζονται αυτή τη περίοδο στους Δήμους? Πολλά. Η εύλογη απορία, θα λειτουργήσουν παραγωγικά και με ποιές προϋποθέσεις θα συνδεθούν με τις υπηρεσίες των Δήμων και τους πολίτες?

Ανάλογα ερωτήματα συνειδητοποιούνται από τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης με τις ευρυζωνικές υποδομές.

Ενα ευρυζωνικό δίκτυο που ανήκει στον Δήμο ή στην ΤΕΔΚ πως θα αξιοποιηθεί, πως θα λειτουργήσει παραγωγικά και βιώσιμα? Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες πως θα φθάσουν στο δημότη, πως μία μεγάλη δυνατότητα σαν τα ευρυζωνικά θα γίνει πλεονέκτημα για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στο Δήμο?

Εδώ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η προσπάθεια μας ως ΚΕΔΚΕ είναι να συγκεντρώσουμε τον διάχυτο και μάλλον μη ώριμο προβληματισμό των επιμέρους φορέων της Αυτοδιοίκησης για την αξιοποίηση και την προοπτική των έργων ΤΠΕ, ιδιαίτερα των ευρυζωνικών, να τον αξιολογήσουμε, να προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε τη στάση της Αυτοδιοίκησης, διαμορφώντας κατευθύνσεις πολιτικής, ενδεχομένως και συγκεκριμένες θέσεις, μέσα από τον οργανωμένο διάλογο και αξιοποιώντας, τόσον την έγκυρη, εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, όσο και τη διεθνή εμπειρία.

Με την λογική αυτή κινήθηκε η ΚΕΔΚΕ στα ζητήματα που αφορούν τα **τέλη και δικαιώματα διέλευσης των δικτύων** με τις οπτικές ίνες, τα θέματα ευρύτερα της εφαρμογής του νόμου 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ξεκινώντας από το οικονομικό, από τα θέματα της κοινής όδευσης των παρόχων, προσεγγίζει πλέον το ζήτημα των δικαιωμάτων και από έρχεται εμφιατικά στο προσκήνιο η υπόθεση της αξιοποίησης των δικτύων, σε όφελος ποιών (?) και από ποιούς (?).

Η συζήτηση δείχνει συναρπαστική γιατί είναι πρωτότυπη συζήτηση για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα ανάπτυξης, ποιότητας ζωής, δημοκρατίας, όπου τα έπαθλα είναι από κάθε άποψη σημαντικά.

Εύχομαι το συνέδριο μας, η ΚΕΔΚΕ, η Αυτοδιοίκηση, να προχωρήσει πιο πέρα αυτή τη συζήτηση, να επεξεργαστεί καλύτερα τις θέσεις της, να πράξει με προσοχή αλλά και τόλμη.

Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί συνάδελφοι Δήμαρχοι στα επόμενα στρογγυλά τραπέζια της ημέρας θα φωτίσουν συγκεκριμένα τις βασικές πλευρές αυτού του προβληματισμού, εισφέροντας εμπειρία και γνώση.

Ας κρατήσουμε πάντως την επισήμανση ότι η υπεύθυνη, και έγκυρη παρέμβαση της ΚΕΔΚΕ, με πρωτοβουλία στελεχών της παρούσας Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και με ομοφωνία του Δ.Σ., στα θέματα που ήγειρε η διαβούλευση για την εφαρμογή του νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μας έδωσε το πλεονέκτημα του έγκυρου συνομιλητή των αρμόδιων αρχών σε ένα σοβαρότατο θέμα. Συνομιλητή ο οποίος σήμερα μπορεί να υποστηρίξει την προώθηση των θέσεων του στην ΚΥΑ, που η έκδοση της καθυστερεί με ευθύνη άλλων και όχι της Αυτοδιοίκησης...., με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.

Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με δύο θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας από την Αυτοδιοίκηση. Το ένα αφορά δίκτυο, υποδομή που έχει δημιουργηθεί και είναι το δίκτυο **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** και το άλλο αφορά την υποστήριξη ενός εξαιρετικά σημαντικού πολιτικού σχεδίου, μιας αυθεντικά **μεταρρυθμιστικής πρότασης της Αυτοδιοίκησης**, αυτής της διοικητικής μεταρρύθμισης προς λιγότερους Δήμους και αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

- Είναι βασικό για την Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει ολοκληρωμένα τις δυνατότητες που δημιουργεί το **δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ**, μία μεγάλη, κρίσιμη δημόσια υποδομή ευρυζωνικότητας, που καλύπτει πλέον το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, διασυνδεόντας την και με τους κύριους φορείς του δημόσιου τομέα.
- Όσοι υποστηρίζουμε την αναζωογονητική τομή για το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια ζωή της χώρας, τομή που είναι η διοικητική μεταρρύθμιση προς λιγότερους Δήμους και αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και χρήσιμο σύμμαχο στις προσπάθειές μας. Τις δυνατότητες, τα επιχειρήματα στην πράξη που δίνουν οι ΤΠΕ, τα δίκτυα της ευρυζωνικότητας, η ψηφιακή Αυτοδιοίκηση, για να υπερβαίνουμε τα τεχνικά, (πολιτικά επί της ουσίας) εμπόδια της αδράνειας του σημερινού συστήματος, για να δημιουργούμε τις συμμαχίες της Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία στους στόχους της προόδου σήμερα για τη χώρα, τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες.

Σας ευχαριστώ